



ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα διά βίου μάθηση

Εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci 2010 – 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4η πράξη κινητικότητας: Katowice – Krakow (Πολωνία) 26η Μαρτίου – 31 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από τις 26 έως και 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πέμπτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Leonardo da Vinci 'Agropuzzle' στην Πολωνία με την οποία έκλεισε το πρόγραμμα.

Στην εκδρομή πήραν μέρος μαθητές και καθηγητές από την ΕΠΑΣ Πρέβεζας όπως το πρόγραμμα ορίζει καθώς και από τα σχολεία της Σλοβακίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Γαλλίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας και φιλίας με τα υπόλοιπα μέλη του προγράμματος. Η προετοιμασία του προγράμματος από τους φιλόξενους οικοδεσπότες μας ήταν πολύ καλή και οι μαθητές μας συνεργάστηκαν άψογα για την εκτέλεση των εργασιών.

Στις δύο πρώτες ημέρες περιηγηθήκαμε στην πόλη που εδρεύει το σχολείο υποδοχής & τις τρεις επόμενες στην Κρακοβία.

Ας πάρουμε μία μικρή γεύση ...

1^η μέρα

- Συνάντηση με τη δήμαρχο της πόλης Katowice



- Επίσκεψη στο λόφο Saint Annaberg όπου υπήρχαν προϊστορικοί κρατήρες ηφαιστείου και το μνημείο όπου γινόταν οι ομιλίες των ναζί επί γερμανικής κατοχής.





2^η μέρα

- Επίσκεψη σε εργοστάσιο της περιοχής όπου παραγόταν ειδικό φυτόχωμα για καλλιέργεια μανιταριών. Το κύριο συστατικό του φυτοχώματος ήταν το κοινό άχυρο το οποίο με την προσθήκη νερού 80-90 οC καθώς και άλλων ενισχυτικών συστατικών αφηνόταν για διάστημα δύο εβδομάδων για να υποστεί φυσική ζύμωση και έπειτα γινόταν η συσκευασία του. Σημειωτέον ότι το φυτόχωμα στο τελικό στάδιο έπρεπε να διατηρείται σε σταθερά χαμηλή θερμοκρασία γι αυτό η μεταφορά του ως εξαγωγίμο προϊόν περιοριζόταν μόνο σε γείτονες χώρες μέσα σε ψυγεία.

- Ένα νέο τμήμα του εργοστασίου ειδικευόταν στην παρασκευή pellet από άχυρο που χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη.





- Επίσκεψη σε φάρμες αγροτουρισμού χρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση



Η είσοδος στη δεύτερη φάρμα επιτρεπόταν με ειδικές στολές για αποφυγή μεταφοράς μικροβίων από τα ζώα της πρώτης φάρμας.



Προκατασκευασμένη λίμνη με ψάρια από ιδιώτη. Τα σπίτια ήταν προς ενοικίαση για όσους ενδιαφερόταν για ψάρεμα.



3^η μέρα

- Ξενάγηση στα ανάκτορα και την παλιά πόλη της Κρακοβίας





4^η μέρα

- Ξεναγήση στο παλιό ορυχείο αλατιού της περιοχής

Σε προϊστορική περίοδο η Πολωνία σκεπαζόταν από θάλασσα. Με την υποχώρηση των υδάτων και την κατοίκηση της περιοχής ανακαλύφθηκε σε υπόγειες σπηλιές το αλάτι που είχε διεισδύσει στο έδαφος. Το αλάτι είχε την ίδια αξία με το χρυσό γιατί ήταν το μόνο συντηρητικό των τροφών της τότε εποχής. Τα ορυχεία αλατιού της Κρακοβίας είχαν καταστήσει την περιοχή μία από τις πιο πλούσιες. Τώρα διατηρείται σαν μουσείο κ έχει χώρους κ για κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο καθολικός ναός με τα γλυπτά σμιλευμένα στο αλάτι:





- Επίσκεψη σε σπηλιά νυχτερίδων και προϊστορικών απολιθωμάτων (Εθνικό πάρκο)



5^η μέρα

- Auschwitz - Birkenau. Στρατόπεδο μαζικής εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων

Παλιό στρατόπεδο Auschwitz. Τα κτίρια του διατηρούνται ως μουσείο

ARBEIT MACHT FREI = Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ.



Με την ταχεία είσοδο των ρώσων οι γερμανοί δεν πρόλαβαν να εξαφανίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία της εξόντωσης . Εδώ παρατίθενται μερικά από τα προσωπικά αντικείμενα των αποθανόντων ...



τεχνητά μέλη



γυαλιά



μαλλιά



βαλίτσες



Σε αυτό τον τοίχο τιμωρούνταν οι αντιδραστικοί κρατούμενοι του στρατοπέδου. Εκτιμάται ότι εδώ έχουν εκτελεστεί πάνω από 10.000 άτομα. Παρόλο που η στρατηγική του στρατοπέδου – μουσείου είναι όλα να μείνουν άθικτα όπως τότε, αυτός ο τοίχος έχει αντικατασταθεί για ευνόητους λόγους...

Α Θάλαμος αερίων Auschwitz



Τα αποτυπώματα από τα νύχια στους τοίχους του θαλάμου όσων προσπαθούσαν να αποφύγουν την ασφυξία που προκαλούσαν τα αέρια μαρτυρά τις στιγμές ανείπωτης φρίκης και απόγνωσης που εκτυλίχθηκαν ξανά και ξανά σε αυτό το στρατόπεδο.

Το επόμενο δωμάτιο..

Οι φούρνοι



.....

Επέκταση στρατοπέδου Auschwitz. Στρατόπεδο Birkenau

Χωρητικότητα 200.000 κρατούμενοι-εργάτες σε άθλιες συνθήκες. Οι πιο τυχεροί...
Μέσος όρος ζωής εντός στρατοπέδου ..2-3 μήνες



Η είσοδος του στρατοπέδου



Γυναικεία πτέρυγα



Αντρική πτέρυγα



Σε κάθε κρεβάτι 8 άτομα



Τουαλέτες

Οι κρατούμενοι επιτρεπόταν να πάνε τουαλέτα μόνο 2 φορές την ημέρα πριν και μετά τη δουλειά. Οι συγκεκριμένες τουαλέτες ήταν ανοικτές για μισή ώρα κάθε πρωί και απόγευμα και επισκέψιμη από 3.000 κρατούμενους.....

Οι ράγες σταματούν στο κρεματόριο Β χωρητικότητας 2.000 ατόμων. Υπήρχε και Γ και Δ.. Καταστράφηκαν από τους Γερμανούς μόλις πριν φύγουν.



Το τέλος της γραμμής



...20 μέτρα πιο πέρα . Κρεματόριο Β



Το μνημείο ακριβώς απέναντι από το τέλος της γραμμής. Η κάθε μαρμαρίνη πλάκα είναι γραμμένη στην γλώσσα από την χώρα προέλευσης των θυμάτων.

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ
ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ,
ΟΠΟΥ ΟΙ ΝΑΖΙ ΦΟΝΕΥΣΑΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΜΙΣΥ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΑΝΤΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΙΡΚΕΝΑΟΥ
1940 - 1945

... Ο Ες βελτίωσε τις μεθόδους εκτέλεσης χτίζοντας θαλάμους αερίων 10 φορές μεγαλύτερους από αυτούς της Τρεμπλίνκα, ώστε να σκοτώνουν 2.000 ανθρώπους αντί για 200 που μπορούσαν στην Τρεμπλίνκα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου στην ένορκη γραπτή κατάθεση κατά την δίκη της Νυρεμβέργης:

“ Μία ακόμα βελτίωση που κάναμε σε σχέση με την Τρεμπλίνκα ήταν ότι ενώ στην Τρεμπλίνκα τα θύματα σχεδόν πάντα ήξεραν ότι επρόκειτο να εκτελεστούν, στο Άουσβιτς καταφέραμε να τους ξεγελάσουμε και νόμιζαν ότι πάνε για καθαρισμό (συνήθως από ψείρες). Βέβαια, συχνά συνειδητοποιούσαν τις πραγματικές μας προθέσεις και υπήρχαν ταραχές και δυσκολίες εξαιτίας αυτού. Πολύ συχνά οι γυναίκες έκρυσαν τα παιδιά τους κάτω από στίβες με ρούχα, αλλά πάντα τα βρίσκαμε και τα στέλναμε και αυτά για εξολόθρευση. [2]

Ο Ες εξήγησε πώς 10.000 άνθρωποι μπορούσαν να εξοντωθούν μέσα σε 24 ώρες:

“ Από τεχνική άποψη δεν ήταν και τόσο δύσκολο - δεν θα ήταν δύσκολο να εξολοθρεύσουμε ακόμα περισσότερους... Η θανάτωση έπαιρνε τον λιγότερο χρόνο, και μπορούσες να σκοτώσεις 2.000 κεφάλια σε μισή ώρα, αλλά ήταν το κάψιμο που έπαιρνε την περισσότερη ώρα. Η θανάτωση ήταν εύκολη και δεν χρειάζονταν καν φρουροί για να τους πάνε στους θαλάμους αερίων, καθώς νόμιζαν ότι πήγαιναν για ντους, όπου αντί για νερό τους ρίχναμε δηλητηριώδη αέρια. Η όλη ιστορία γινόταν πολύ γρήγορα. [3]

Ο Ες ήταν το περισσότερο διάστημα στη δίκη του τελείως απαθής και δεν φαινόταν να συνειδητοποιούσε το μέγεθος των πράξεων του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν κατηγορήθηκε ότι θανάτωσε τρεισήμισι εκατομμύρια κόσμο, απάντησε:

“ Όχι, ήταν μόνο δύομισι εκατομμύρια. Οι υπόλοιποι πέθαναν από αρρώστιες και αστία [4]

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον διοικητή του στρατοπέδου του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες “Ρούντολφ Ες (Άουσβιτς) – Βικιπαίδεια” (Internet)

Η Επιστροφή

..Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική



Οι συνοδοί καθηγητές: Πασσά Όλγα

Κωνσταντίνου Χρυσούλα

Ο υπεύθυνος του Προγράμματος: Θεοφάνους Ιωάννης

Οι μαθητές : Ζαμπέλης Γιώργος

Γέννης Σπύρος

Φωτογραφικό υλικό : όλης της ομάδας

Επιμέλεια : Πασσά Όλγα